



*Een stoere school voor ondernemend leren*

Nieuwsbrief 17: 19 december 2018

#### **Data om te onthouden:**

Week van 22 en 29 januari: Afname CITO -toetsen

Maandag 5 februari: start Kunstweek

Donderdag 8 februari: ouderavond

Vrijdag 9 februari: middag carnavalsviering en 15.00 uur-15.15 uur Kunst kijken

Week van 12 februari: 10 - minutengesprekken

Donderdag 22 en vrijdag 23 februari : studiedagen team. De kinderen zijn vrij. Begin van de voorjaarsvakantie.

#### **Informatie van de directeur Jannie Baron:**

##### **Tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en leerkrachten**

Om te kunnen bepalen of wij ons op de juiste dingen richten, is uw mening voor ons belangrijk. U kunt ons laten weten, wat u van ons onderwijs vindt, door deel te nemen aan de enquête waar u binnenkort de inloggegevens voor zult ontvangen. Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons van groot belang. Zijn wij op de goede weg? Wat maakt u mee van de ontwikkelingen? Wij rekenen erop dat u ons informeert door t.z.t. aan deze enquête deel te nemen. U hoort hier binnenkort meer over.

#### **Aanwezigheid Jannie:**

maandag 22 januari

dinsdag 23 januari

donderdag 24 januari

De uitnodiging voor de workshopavond 1 februari krijgt u per brief.

#### **Kunstweek 2018**

Op **5 februari 2018** starten wij de kunstweek. Iedere groep krijgt deze week een 'eigen' kunstenaar toegewezen en gaat daar mee aan de slag.

Om een tipje van de sluier op te lichten, hebben wij het dit jaar onder andere over Vincent van Gogh, Wassily Kandinsky en Andy Warhol. Natuurlijk gaan wij ook zelf kunst maken.

**Op vrijdag 9 februari om 15:00 uur** opent de school haar deuren voor iedereen die onze galerij wilt bezichtigen. Nadat u alle kunstwerken heeft bewonderd, kunt u de kunstwerken nogmaals bezichtigen op [www.kunstweken.nl](http://www.kunstweken.nl). U kunt hier de kunstwerken laten afdrukken op bijvoorbeeld een mousepad, mok of schilderij.

Wij zien u graag van **15:00 uur – 15:15 uur op vrijdag 9 februari**.



## Even voorstellen!

Mijn naam is Marlies van Steeg – Douma en ik ben hier na de kerstvakantie begonnen om extra hulp te bieden aan de leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn; extra instructie geven, een groepje kinderen vast voorbereiden op de volgende les, iemand helpen met breuken, extra oefenen met lezen. Zo ben ik vier ochtenden in de week in wisselende groepen aan het werk.

Verder over mij: ik woon in Heerhugowaard. Na de Pabo heb ik nog Toegepaste Psychologie gestudeerd. Ik heb twee zoontjes, Wessel van 4 en Jelte van bijna 2. Mijn hobby's zijn lezen en volleyballen. Ik vind het erg leuk om kinderen te helpen en te zien dat ze verder komen en hoop hier nog lang te kunnen werken!

